



Welkompakket



Beste ouder

Betreft: Bibnieuws schooljaar 2019-2020

Een beetje geschiedenis: In het schooljaar 1976 – 1977 sloegen een aantal mama's de handen in elkaar om in onze basisschool Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, een eigen bibliotheek op te richten. Hiervoor kregen zij van de zusters een lokaaltje toegewezen. Zij zochten zelf boeken bij elkaar, aanvankelijk uit eigen boekenkasten en met enkele milde schenkingen van vrienden. Later werd er een jaarlijkse boekenbeurs georganiseerd om met de opbrengst hiervan het boekenbestand te kunnen uitbreiden.

Nu is er nog altijd een vrijwilligersteam dat de bibliotheek runt: In onze school zorgen wij - een team van vrijwilligers - voor het beheer van de schoolbibliotheek. **Om de twee weken**, op maandag- en dinsdagnamiddag zijn wij met 2 vrijwilligers paraat om kinderen een boek te laten ontlenen. Ook in de derde kleuterklassen bezorgen wij elke week een paar boeken.

Onze motivatie: Het is heel belangrijk voor onze kinderen om regelmatig een boek in handen te hebben. Het is een noodzaak naast alle computerspelletjes, TV, I-Pod, ... om de wondere wereld die in een boek verscholen ligt, te ontdekken. Het prikkelt hun fantasie en creativiteit; ongemerkt breiden zij hun woordenschat uit. Bij de non-fictie boeken vinden ze inspiratie voor hobby's of spreekbeurten...

Uiteraard moeten er **regelmatig boeken vernieuwd** worden, wegens verouderd of totaal stukgelezen. Daarom doen wij een warme oproep om naar de boekenbeurs te komen. Breng gerust vrienden en familie mee. Een boek is altijd een welkom geschenk! Sponsoring, hoe bescheiden ook, is zeker ook welkom.

Wij organiseren de **boekenbeurs** de laatste week voor de herfstvakantie. De aankoop van boeken en uitnodigingen van jeugd auteurs is enkel mogelijk via sponsoring en met de opbrengst van de boekenbeurs. Met uw steun kunnen wij ons bibliotheekbestand op peil houden. Wij hopen u ook dit jaar te mogen verwelkomen.



De beurs is open op **woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 oktober 2019**. Noteer alvast die data in uw agenda.

We nodigen voor de leerlingen een aantal topauteurs uit. Zij komen uit en over hun werk vertellen. Een unieke kans voor jong en oud om een auteur in levende lijve te ontmoeten. Na elke lezing zullen de auteurs hun boeken, die op de beurs te koop zijn, met plezier voor u signeren.

We kunnen alvast enkele namen vrijgeven:

- L3 en L4: Marc de Bel
- L5 en L6: Jonas Boets

- L1 : voorleesmoment in Theoria
- L2 : rondleiding in de stadsbibliotheek met voorleesmoment

Een folder met meer info over de boekenbeurs volgt later.



Wij hebben jaarlijks aanvulling van ons team nodig:

Een aantal medewerkers verlaten ons nadat zij geen kinderen meer in de basisschool hebben. Wij kunnen de werking van de schoolbibliotheek enkel verzekeren indien we met voldoende vrijwilligers zijn. Als bib-medewerker zie je jouw (klein-) kinderen in hun schoolomgeving. Zij zijn zo trots als mama, papa, oma of opa bib-dienst heeft!

Wij vragen: Per trimester een viertal namiddagen, op maandag of dinsdag, hulp bij de bibwerking: uitlenen en registreren van boeken. We werken steeds met twee personen samen. Daarnaast houden we één vergadering per trimester en verzorgen wij de aanwezigheid op de boekenbeurs. Er is geen enkele specifieke kennis vereist!

Ook indien u enkel tijdens de boekenbeurs een handje kunt uitsteken, bent u zéér welkom.

Of heeft u interesse om voor te lezen in de klas? In de loop van het schooljaar organiseren wij ook voorleesmomenten.

Interesse?

Contacteer ons: wij zijn aanwezig in de bib op maandag- en dinsdagnamiddag.

Of kom naar onze eerste vergadering op woensdag 5 september om 8.30 u. in de leraarskamer.

Je kan ook mailen of bellen naar:

- Hélène Muylaert - Scherpereel: m.scherpereel@telenet.be ; tel 0477/20 10 60
- Rita Van de Velde: herionta@skynet.be; tel 056/25 52 27 gsm 0497/ 72 77 68

Uw (klein)kinderen zullen heel fier zijn met een bib-ouder of -grootouder!

Vriendelijke groeten

Het bibteam

Het schoolteam